

Kính thưa Thầy và các Thầy Cô!

Chúng con xin phép chia sẻ một số nội dung chính mà chúng con ghi chép trong bài Thầy Vọng Tây giảng từ 4h50' đến 5h55' sáng Thứ bảy ngày 29/01/2022

CHIA SẺ NỘI DUNG HỌC TẬP

ĐỀ TÀI 779

THẬT TÂM THÌ A DI ĐÀ PHẬT SẼ ĐẾN

Những đề tài gần đây Hòa Thượng xoay quanh những đề tài nhằm củng cố niềm tin niệm Phật đối với chúng ta. Hôm qua chúng ta đã học đề tài: **Bạn chân thật niệm Phật thì A Di Đà sẽ soi chiếu bạn**, còn đề tài hôm nay là: **Thật tâm thì A Di Đà Phật sẽ đến**. Chúng ta thường nghe nói: **“Chí thành thì cảm thông”**, thông với tất cả mọi sự mọi việc, từ chúng sinh hữu tình đến chúng sinh vô tình. Ta thật tâm thì ngay đến cây cỏ cũng cảm nhận được và cũng có sự hồi đáp lại rất tích cực.

Trước đây ta cũng học đề tài có tên là: **Chân thật chính là A Di Đà**, chân thật, thật tâm, chân thành đều là một nghĩa. Cho nên chúng ta phải tự quán chiếu mình, từ những khởi tâm động niệm, đối nhân xử thế tiếp vật của mình phải thật. Tại sao chúng ta không có cảm ứng? Trong đối nhân xử thế, đối người tiếp vật hàng ngày không có sự gia hộ, không có cảm ứng của chúng sanh ở tầng không gian khác? Chúng ta không có cảm ứng với Long Thiên Thiện Thần thì không thể có cảm ứng với chư Phật Bồ Tát. Cho nên người học Phật mà không dùng tâm chân thành để đối nhân xử thế tiếp vật thì chúng ta đang bán Phật, chúng ta đang làm hoen ố đi tư cách của người học Phật thì cũng làm hoen ố đi hình ảnh nhà Phật, tội gánh còn không hết, chứ đừng mong có phước. Nếu riêng bản thân ta thì không hề gì, nhưng ta làm ảnh hưởng đến hình ảnh của Phật thì tội đó không nhỏ. Phật cách chúng ta gần 3000 năm, đến ngày nay chúng sinh quy ngưỡng còn rất đông, vậy mà chúng ta là những người học Phật lại làm mất đi hình ảnh đó, thì tội tính còn không hết, chứ đừng mong có phước.

Cách đây mười mấy năm, tôi tự đặt cho mình tiêu chuẩn để học, để làm theo, chứ không phải nói để dạy người. Sau này mọi người mới đem chia sẻ. Ngày ngày giống như một tấm gương để phản chiếu: **“Tận trách nhiệm – Sống chân thành – Tâm thanh tịnh”**. Mục tiêu này vẫn còn rất xa, nhưng tôi vẫn phải lấy mục tiêu này để hướng đến. Khi nào ta làm được 100% thì ta sẽ thành Phật, còn không làm được thì vẫn là chúng sanh phàm phu. Mà nếu âm phần trăm thì không phải chúng sinh bình thường, mà là chúng sinh của Địa ngục, Nga quỷ, Súc sanh.

Bài học hôm nay Hòa Thượng lại nhắc lại cho chúng ta **“thật tâm thì A Di Đà Phật sẽ đến”**. Trong bài hôm nay Hòa Thượng nhắc đến: **“Pháp sư Oánh Kha, đời nhà Tống, tập khí rất nặng, sau khi xuất gia rồi thường hay phạm giới, tội nghiệp rất sâu nặng. Nhưng ông có một điểm tốt là tin tưởng nhân quả báo ứng. Nghĩ lại hành vi hàng ngày của mình như thế này, thì tương lai nhất định đọa địa ngục, cho nên rất khiếp sợ. Ông hỏi bạn đồng tu có phương pháp gì để cứu ông không? Đồng tham đạo hữu khuyên ông niệm Phật và đem cuốn “Vãng sanh chuyện”, là quyển sách tập hợp những câu chuyện về vãng sanh được ghi chép lại cho ông xem. Đọc xong ông rất cảm động, đóng cửa lại chuyên tâm**

niệm Phật. Ông không ăn, không uống chỉ niệm A Di Đà Phật trong 3 ngày 3 đêm liên tiếp, vậy là ông gặp được Phật A Di Đà. Phật nói: “Thọ mạng của con còn 10 năm nữa, con cố gắng mà niệm, sau 10 năm nữa ta sẽ đón con về”. Ông lập tức nói với Phật: “Phật ơi, nghiệp chướng con rất nặng, con không thể ngăn được sự cám dỗ của tập khí của mình. Bên ngoài mà cám dỗ thì con lại phạm giới, 10 năm tuổi thọ thì con lại phải tạo ra không biết bao nhiêu là tội nghiệp, 10 năm tuổi thọ đó con không cần, Ngài cho con đi với”. A Di Đà Phật liền nói: “Như vậy cũng tốt, 3 ngày sau ta sẽ đến tiếp độ”. Ông rất hoan hỷ, mở cửa phòng ra nói với mọi người là 3 ngày sau ông sẽ vãng sanh. Người trong chùa đều không tin, cho rằng một người ác như vậy 3 ngày sau làm sao có thể vãng sanh. Họ nói: “Ba ngày cũng không dài, chúng ta đợi xem 3 ngày nữa ông vãng sanh như thế nào!”. Ba ngày sau ông yêu cầu người trong chùa, buổi sáng đùng tụng “Kinh Lăng Nghiêm” mà hãy tụng “Kinh A Di Đà” và niệm A Di Đà Phật để tiễn ông đi. Mọi người đương nhiên cũng hoan hỷ, đợi xem đến sau cùng ông vãng sanh kiểu gì, là thật vãng sanh hay là giả vãng sanh? Kết quả khi đọc “Kinh A Di Đà” xong, Phật hiệu vẫn chưa niệm đến 10 câu, thì ông nói với mọi người: “Phật A Di Đà đã đến, tôi đã nhìn thấy rồi, tôi theo Ngài đi đây”. Ông thật sự tự tại vãng sanh”.

Câu chuyện về Ngài Oánh Kha được ghi trong bộ sách “Tịnh Độ Thánh Hiền Lục”, bộ sách ghi chép lại rất nhiều những câu chuyện vãng sanh. Tôi muốn minh chứng cho mọi người thấy người xưa không có lừa gạt chúng ta. Riêng nói về sách Tịnh độ, phải có rất nhiều tủ sách mới để được hết. Vậy mà có người vẫn cho là ngụy tạo, là gạt người, nhưng không có ai gạt người mà phải kỳ công như vậy. Rất nhiều vị đã vãng sanh mà họ vẫn cho rằng đó là ngụy tạo. Những vị đầu tiên vãng sanh trong sách có nhắc đến như: **A Di Đà Phật, Ngài Xiển Giáo Thánh Chúng, Quan Thế Âm Bồ Tát, Đại Thế Chí Bồ Tát, Phổ Hiền Bồ Tát, Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát, Kỳ Bà Gia Tôn Giả, Mã Minh Tôn Giả, Long Thọ Tôn Giả, Giác Minh Diệu Hạnh Bồ Tát, Huệ Viễn Đại Sư, Ngài Tăng Hiền...** Bộ sách ghi chép lại rất nhiều những kỳ tích vãng sanh của Tổ Sư Đại Đức nhiều đời. Người ngày nay công nhận Tam tạng Kinh luận Đại Tạng Kinh, mà Đại Tạng Kinh thì có Đại Thừa và Tiểu Thừa, thì họ lại chỉ chấp nhận bộ Tiểu Thừa, không chấp nhận bộ Đại Thừa. Trong Đại Thừa Kinh Luận có tới 200 bộ Kinh Thích Ca Mâu Ni Phật nhắc đến Tịnh Độ. Hòa Thượng nói một câu rất mạnh mẽ: **“Không tin là chuyện của anh, còn tôi tin.”** Cho dù cả thế gian này họ không tin thì chúng ta vẫn tin. Đó là chúng ta xây dựng niềm tin sâu sắc đối với Tịnh Độ.

Pháp môn Tịnh Độ phải thông qua **Tín – Giải – Hành - Chứng**, tin cho sâu, phải thật tin. Hòa Thượng nói: **“Cho dù cả thế gian này không tin thì tôi vẫn tin”**. Nếu có người hỏi tôi vì sao tôi tin, tôi nói: *“Hòa Thượng tin cho nên tôi tin. Hòa Thượng cả đời tin, hành trì Tịnh Độ. Vậy thì ngày nay tôi tin theo là có nền tảng, cơ sở một cách vững chắc”*. Có những người cả đời cũng không đọc được những Bộ sách về Tịnh Độ, cho nên họ không tin. Hòa Thượng Tịnh Không cả một đời đã giảng rất nhiều đĩa về Tịnh Độ. Hoà Thượng muốn gạt người mà kỳ công gạt cả một đời sao? Cho nên tôi muốn chứng minh để mọi người có niềm tin sâu sắc với Tịnh Độ. Hôm nay chúng ta có duyên với nhau, 240 đầu cầu có duyên nghe buổi hôm nay, tôi muốn nhắc mọi người có niềm tin với Tịnh Độ.

Bộ sách tôi đang cầm trên tay là “Phật Thuyết Đại Thừa Vô Lượng Thọ Trang Nghiêm, Thanh Tịnh, Bình Đẳng Giác Kinh”, Hòa Thượng giảng lần thứ 10. Nếu quyển này

mà dịch ra tiếng Việt thì thành ra 3 quyển, một bộ có 4 quyển thì thành 12 quyển. Bộ sách này tôi đã đọc rồi. Trong lời khai thị đầu tiên Hòa Thượng nói: **“Lần này in 10.000 bộ, nếu có một đến hai người lấy đó mà tu học nghiêm túc mà vãng sanh thì đã đủ vốn rồi.”** 10.000 bộ sách là 40.000 quyển, số tiền ấn tống rất lớn. Tổ Sư Đại Đức Tịnh Độ dày công với chúng sanh như vậy mà họ cho rằng là lừa dối, là ngụy tạo. Hòa Thượng giảng bộ Kinh Vô Lượng Thọ lần thứ 10, Ngài giảng gần một nửa mà đã là 270 đĩa, còn bộ lần thứ 11, 12, 13, 14 là Hòa Thượng đã giảng hơn 1000 giờ, bộ Tịnh Độ Đại Kinh Hòa Thượng đã giảng 1400 giờ. Nếu gạt người thì chỉ cần nhanh gọn, đâu cần phải kì công dùng cả một đời để gạt người. Khi nhắc đến Ngài Oánh Kha, mọi người cho rằng là ngụy tạo. Tôi đã xem bản chánh văn như thế nào thì thấy người xưa và Hòa Thượng nói như nhau. Nếu là gạt người thì là gạt có hệ thống, người xưa gạt người ngày nay cũng gạt. Vậy nếu người xưa ko gạt thì người nói đó chính là gạt người.

Cho nên đối với Tịnh Độ, là một cơ duyên vô cùng hiếm có trong cuộc đời, là cơ duyên **“Bá thiên vạn kiếp nan tao ngộ”**, trăm ngàn muôn kiếp mới được gặp. Cho nên mọi người cẩn trọng, đừng nghe những lời của những người không tu, không học, hoặc tu mù, niệm quáng, không có lý luận nền tảng để y cứ. Tôi có một tủ sách chỉ toàn sách Tịnh Độ: Ấn Quang Đại Sư, Quảng Khâm Đại Sư, Lão Cư Sĩ Lý Bình Nam, Hòa Thượng Tịnh Không, và các đời tổ sư Tịnh Độ như Tổ Sư Liên Trì. Tôi không có thời gian đọc hết, nếu nghe nhắc đến ngài Liên Trì thì lấy sách Ngài ra đọc đoạn khai thị, nghe nói đến ngài Ngẫu Ích thì tôi lấy sách của Ngài ra đọc một đoạn. Cả đời đọc không hết mà họ cho là các đời Tổ Sư Đại Đức của mình gạt người, ngụy tạo. Cho nên cũng có khá nhiều người bỏ đi pháp môn niệm Phật, pháp mà trăm ngàn muôn kiếp mới được gặp.

Chúng ta cùng xem các Ngài một đời của hành giả hành trì Tịnh Độ như thế nào? Đại Sư Ấn Quang một đời xả thân vì chúng sanh. Ngài cả một đời áp dụng: **“Với người thì phải từ bi, với mình thì phải thanh tịnh”**, với mình thì gói gọn trong hai chữ thanh tịnh có nghĩa là xa lìa tự tư tự lợi, danh vọng lợi dưỡng, hưởng thụ năm dục sáu trần và tham sân si mạn. Còn với người thì cực lực in sách thiện, khuyến hóa chúng sanh đoạn ác tu thiện, làm người tốt chuẩn mực, có duyên nữa thì khuyên họ niệm Phật cầu sanh Tịnh Độ.

Lão cư sĩ Lý Bình Nam cũng cả một đời cực lực như vậy. Với mình thì hết sức tiết kiệm một ngày ăn hai bánh bao, một chút đồ kho, cả đời ngài, mỗi lần ăn chỉ tính bằng bát nước chấm. Ngài có một nồi có tay cầm, nấu canh, nấu mì xong thì tráng nước, úp lên, rất đơn giản. Hành vi của một người cả đời niệm Phật là như vậy. Ngài có 300.000 học trò, mà tất, áo lót của Ngài khâu vá chằng chịt. Phật tử Đài Loan tu phước, bố thí rất nhiều, sự cúng dường với Thầy không nhỏ, Hòa Thượng TK nói: **“Mấy người đến Đài Trung xem, Phật đường Từ Quang vẫn còn lưu giữ kỷ vật của Thầy, những chiếc áo lót, tất khâu vá chằng chịt.”** Nếu gạt người thì có cần sống đời sống kham khổ như vậy không? Chúng ta xem những người gạt người sống như thế nào là chúng ta biết rồi, họ sống hoang phí, chảnh chọe, xa xỉ, nhà cao cửa rộng, xe sang, đó mới là người gạt người.

Hòa Thượng Tịnh Không cả đời là tam bất quản: **“Không quản việc, không quản tiền, không quản người.”** Đến bây giờ Ngài vẫn ở nhờ, chưa có nơi nào của mình. Vậy mà chúng ta nghe nói đó là gạt người thì mình lại tin theo. Những người như vậy rất đáng

thương. Hòa Thượng Tịnh Không nói: “**Cả đời tôi không uống nước có màu, không uống trà, cà phê**”, Ngài chỉ uống nước lọc, không có sâm hay nước uống gì bổ dưỡng.

Hôm trước tôi gặp một người nuôi một nhà yến, họ hỏi tôi có ăn yến không họ cúng dường. Tôi không ăn mà còn bảo họ đừng có gạt chúng sanh. Vì họ mở máy cho tiếng chim yến kêu, những con chim khác tưởng là đồng loại nên bay về. Nếu tôi nhận thì đã rất có lỗi với chúng sanh rồi. Cả đời Hòa Thượng hơn 60 năm giảng Kinh thuyết pháp, những bộ Kinh chủ lực Ngài giảng là Kinh Vô Lượng Thọ. Gạt người mà dùng cả một đời để gạt có cần thiết không? **Chỉ có những người chân thật muốn giáo hóa chúng sanh, muốn hướng đạo chúng sanh đến những điều tốt đẹp nên mới dùng cả một đời của mình. Cho nên chúng ta cần phải nhớ, đừng để bị gạt!** Nhiều người họ cũng tìm cách khuyến, dụ dỗ, họ tiếp cận nói với cô: “*Pháp này hay lắm, tu pháp này Thầy Cô tu hành thì sẽ nhanh thành công, vì Thầy Cô tâm thanh tịnh.*” Nhưng họ không dám nói với tôi. Vì nhìn tôi làm mọi người biết nói tôi cũng không nghe.

Hòa Thượng nói: “**Bạn xem thật là tự tại! Ngài Oánh Kha là một tỳ kheo phá giới vậy mà niệm Phật 3 ngày 3 đêm đã tự tại vãng sanh. Việc này nói rõ pháp sư Oánh Kha chân thật làm và cũng chân thật muốn vãng sanh. Tại vì sao ta niệm Phật cả một đời mà không thể vãng sanh? Chẳng qua là có niệm nhưng không muốn đi. Tâm chúng ta là hư tình giả ý. Không phải thật tâm. Như Pháp sư Oánh Kha Ngài là dùng chân tâm, Ngài vẫn còn mười năm tuổi thọ nhưng Ngài không cần, Ngài chân thật muốn vãng sanh.**” Chúng ta niệm Phật không phải để vãng sanh mà là để tai qua nạn khỏi, bình an, khỏe mạnh, sống lâu, chứ không phải niệm Phật để vãng sanh. Ngài Oánh Kha biết tập khí mình sâu nặng, gặp hoàn cảnh là liền bị mê hoặc, vậy thì liền tạo nghiệp. Ngài nói: “*Tập khí xấu ác như con mà mười năm nữa thì không biết tạo ra bao nhiêu tội nghiệp nữa, vậy thì thôi con không cần mười năm tuổi thọ nữa.*” Ngài có thể phản tỉnh được, nếu tập khí xấu ác như thế này thì chắc chắn nếu sống tiếp sẽ tiếp tục tạo nghiệp, mà tạo nghiệp thì chắc chắn sẽ đọa lạc càng sâu hơn. Không phải là Ngài muốn đạt được sự an ổn, trốn nợ, Ngài không có tâm đó. Mà vì Ngài biết nếu sống thêm 10 năm, chắc chắn Ngài sẽ tạo thêm nhiều nghiệp chướng, nhiều oan gia trái chủ, nên nếu được thì Ngài mong vãng sanh luôn. Nên Hoà Thượng nói Ngài Oánh Kha thật tâm niệm Phật và dùng tâm chân thành cầu vãng sanh.

Chúng ta cũng niệm Phật, nhưng Phật đến thì nói: “*Phật ơi con của con còn nhỏ, con muốn đợi cho con lớn đã.*” Chúng ta đã đem tâm chúng sanh mà nghĩ đến Phật. Phật Bồ Tát là người tường tận nên các Ngài thông tình, đạt lý. Các Ngài sẽ sắp xếp cho chúng ta đi một cách ôn hòa, thuận buồm xuôi gió. Phật Bồ Tát không có chuyện Ngài hồ đồ, đưa chúng ta đi luôn.

Hòa Thượng nói: “**Chúng ta thấy Ngài Oánh Kha niệm Phật 3 ngày, 3 đêm không ăn không uống. Ngài dùng tâm sám hối niệm Phật. Một người tu hành phải trì trai, giữ giới, mà lại không trì trai giữ giới, tất cả trọng giới đều phạm. Ngài biết mình tạo quá nhiều tội lỗi. Cho nên Ngài dùng tâm sám hối niệm Phật, nên tâm rất chân thành.**” Có rất nhiều cách niệm Phật nhưng Hòa Thượng khuyên chúng ta nên dùng tâm sám hối niệm Phật. Sau 3 ngày 3 đêm niệm Phật thì Ngài thấy Phật A Di Đà. Nhưng Phật nói: “**Con còn 10 năm tuổi thọ nữa cố gắng niệm Phật tiếp.**” Vậy thì rõ ràng Phật là người rất tường tận, mà người thường tận thì sẽ thông tình đạt lý, vậy mà chúng sinh không hiểu.

Hòa Thượng nói: “*Ngài Oánh Kha dùng chân tâm niệm Phật cho nên Phật A Di Đà liền đến. Chúng ta là giả tâm, giả ý, Phật biết rõ trong tiếng niệm của chúng ta không phải là thật, vậy thì Ngài đến để làm gì? Nếu Ngài đến rồi thì ta lại nói: “A Di Đà Phật ơi, việc của con vẫn chưa xong, con vẫn chưa thể đi”. Vậy thì chẳng phải A Di Đà Phật đến tìm phiền phức hay sao?*”. Làm gì có chuyện đó, vì Phật là người tường tận, người tường tận mới là Phật, khi tâm ta chưa chân thật, chưa thật sự muốn vãng sanh thì không có chuyện Phật đi một chuyến uống phí.

Bài này Hòa Thượng nhắc chúng ta phải thật tâm niệm Phật. Tôi cũng nhắc mọi người, pháp môn niệm Phật không dễ gặp được. Những câu chuyện về người niệm Phật vãng sanh được ghi chép lại thì ngoài bộ sáu quyển “Tịnh Độ Thánh Hiền Lục”, còn có bộ “Vãng sanh chuyện”. Còn những người đã vãng sanh nhưng không được ghi chép lại thì còn nhiều vô số kể. Vậy mà vẫn có người cho rằng Tịnh Độ là giả, là pháp ngụy tạo, thế mà có người niệm Phật 10 năm vẫn tin theo, vậy thì 10 năm qua họ niệm Phật với tâm gì? Niệm mà không có một chút cảm ứng. Tôi nghe học trò nói với tôi mà tôi hết sức đau lòng, họ nói rằng: “*Thầy ơi, bây giờ cao thủ Tịnh Độ đi niệm pháp chuyển đổi tế bào.*” Cao thủ Tịnh Độ là người niệm Phật nhiều năm mà còn bỏ để đi luyện pháp khác. Tôi nói: “*Đó là chuyện của họ!*”. Tôi nhắc mọi người: “*Mình không cần chuyển tế bào nào hết, mình đem hết tế bào phàm phu này chuyển thành tế bào của A Di Đà Phật thì thành công rồi!*”.

Nam Mô A Di Đà Phật

Chúng con xin tùy hỉ công đức của Thầy và tất cả các Thầy Cô!

Nội dung chúng con ghi chép lời giảng của Thầy còn lộn xộn, còn nhiều sai lầm và thiếu sót. Kính mong Thầy và các Thầy Cô lượng thứ, chỉ bảo và đóng góp ý kiến để tài liệu học tập mang lại lợi ích cho mọi người!

Chúng con chân thành cảm ơn!